

## COMEDIANS DELEN HUN MEEST MEMORABELE GRAPPEN

# 1 APRIL!

De eerste dag van april is synoniem met het uithalen van aprilgrappen. Tijd om aan comedians te vragen welke practical joke of aprilvis hen het meest bijgebleven is.



### Veerle Malschaert (42)

«Toen ik met mijn mama en twee vriendinnetjes op vakantie was in Centerparcs, ben ik 's avonds uit de kamer van onze bungalow geslopen. Met een kussen en handdoeken heb ik toen een 'man' gevormd en die zogezegd naast mijn moeder in bed laten slapen, aan de andere kant van het tweepersoonsbed, compleet met een zonnebril en een pet op zijn hoofd. Toen mijn moeder wakker werd naast die vreemde figuur in het schemerdonker van de kamer, schrok ze zich een hoedje.»



### Geert Hoste (57)

«Er was een serviceclub, 'Round Table', die rond 1 april een jubileum vierde. Een feest voor de leden, ridders van de Ronde Tafels, en hun dames. Er werd me gevraagd een stunt te bedenken: niemand minder dan de koning zou eregast zijn op het exclusieve galadiner. Ieder lid werd in alle stilte gebeld over de komst van het hoge bezoek. Plaats en datum werden meegedeeld, maar niemand mocht het verder vertellen! De dag na de bekendmaking waren alle leden ingeschreven, op één man na, een Brit die in Antwerpen woonde en niet onder de indruk was van royals. In de week

voor het event werd iedereen extra zenuwachtig gemaakt, want er zou een strikt protocol zijn en men moest niet schrikken van de security. De koning, het protocol en de security had ik allemaal bij elkaar verzonnen.» «De avond van het feest regende het. De gasten kwamen aan in hun smokings en lange kleren en werden op identiteit gecontroleerd, gescand. Het chique gezelschap liet zich makkelijk doen, want het zou de avond van hun leven worden. Een ontmoeting met de koning!» «De gasten hadden niet in de gaten dat ze in de maling genomen werden. Ook niet toen ik vertelde dat de koning vertraging had en dat het diner zonder hem kon beginnen. Midden in het hoofdgerecht stormde ik de zaal in: de koning was in

aantocht. Iedereen moest naar buiten om hem te verwelkomen. De gasten werden opgesteld naast de rode loper. De helikopter kwam dichterbij elke meter dat hij zakte, steeg de spanning.»

«De helikopter landde en de ridders van de Ronde Tafel keken reikhalzend uit naar de koning! En wie stapte uit? Helemaal niet onze koning, maar de koning van de ridders van de Ronde Tafel, Koning Arthur, in middeleeuwse kleren, messing kroontje en een houten zwaard! De man die hem speelde was dat ene lid dat zich niet ingeschreven had en al zijn vrienden bij de neus genomen had.»

### Philippe Geubels (36)

«Ooit heb ik op 1 april opgetreden op een personeelsfeest voor een zaal vol aannemers. Ik heb vijf moppen verteld en dan heb ik gezegd: 'De rest kom ik over twee weken doen.'»

